



CNS-NIEUWS



irg.37 nr. 39

☎:461632

e-mail: cns@cnsstaphorst.nl

donderdag 2 juli 2020

internet: www.cnsstaphorst.nl

Gift voor onze naaste:

- * 1 kind van Plan Nederland
 - * Stichting Small Miracles: spelmaterialen voor kinderen in Oekraïne
- Maandag is er totaal **€41,35** opgehaald.

CNS-NIEUWS

Dit CNS-Nieuws is de laatste van dit schooljaar. Maandag 17 augustus starten we met het nieuwe schooljaar, om 8.30 uur. Daaraan voorafgaand willen we een CNS-Nieuws versturen met wat noodzakelijke informatie om het schooljaar goed te beginnen.

Voor straks: Allemaal een goede vakantie toegewenst!



HET AFGELOPEN JAAR

NIEUWE COLLEGA'S

Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 vertrokken er om verschillende redenen drie collega's, namelijk Colinda Tigelaar, Marloes Kroes en Daniël Willemen. Voor hen zijn er nieuwe collega's gevonden. Al ging de aanpassing heel vlot en goed, het vraagt toch even aandacht.

NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR

Het bestuur heeft een jaar lang samen met mij een cursus gevolgd om te komen tot een nieuwe structuur in de organisatie. De uitvoering van bestuursbeleid komt te liggen bij de directeur- bestuurder. De Raad van Beheer geeft de 'speelruimte' aan waarbinnen de bestuurder zijn (in dit geval geval) werk kan doen met verantwoording achteraf. Voor de buitenwereld misschien niet zo 'schokkend' of merkbaar maar voor zowel de bestuurders als voor de directeur (voor mij dus) een hele formele verandering, ook in verantwoordelijkheid.

LANGDURIG AFWEZIGHEID

We kregen te maken met enkele collega's die door omstandigheden langere tijd niet hun werk konden doen. Voor de betrokkenen natuurlijk in de eerste plaats vervelend. Het geeft zorg en aandacht. Dat vraagt om vervanging want het onderwijs moet natuurlijk doorgaan. In een tijd van krapte op de onderwijs- arbeidsmarkt was dat niet altijd even gemakkelijk. We hebben zelfs een enkele keer een groep een dagdeel naar huis moeten sturen in verband met een te kort aan inzetbaar personeel.

CORONA TIJD

Heel het land werd overvallen door het coronavirus. Niemand kende het en niemand had dus ervaring hoe te handelen. Op 16 maart moesten plotseling alle scholen dicht. Op 11 mei kon de school weer voor 50% draaien en pas op 8 juni mochten de hele groepen weer naar school met allerlei beperkingen en maatregelen. Gedurende de lock down hebben de leerkrachten geprobeerd om zo goed mogelijk het onderwijs te verzorgen op afstand. Dit gebeurde of door gebruik te maken van moderne media, door thuis wat te bezorgen, door schriftelijke of telefonische contacten of een combinatie van deze opties. Naast het aanbieden van onderwijs, was er de opvang van kinderen waarvan de ouders een vitaal beroep uitoefenen. Dit alles is door een (groot) deel van onze ouders gewaardeerd. Andere ouders vonden dat wij hier in tekort geschoten zijn. Voor de waardering: Dank! Voor het tekortschieten onze excuses waarbij ik kan aangeven dat we alles met goede bedoelingen en inzet hebben gedaan.

VACATURES EN VERTREK

Omdat we allemaal wisten dat Hans Grobbe zou vertrekken in verband met de pensioenleeftijd, zijn we gaan zoeken naar een opvolger. Ook hadden we door groei van de school een vacature. In deze vacatures zijn meester Bart en meester Jarno benoemd. Zij hebben zich al een keer op het CNS Nieuws voorgesteld. Van Niké van der Veen, onze onderwijsassistent, wisten we dat ze de pabo gaat doen. Ook voor haar hebben we een opvolger moeten zoeken. Daar zijn we nog mee bezig. Omdat Elisa Heuvel nog niet kan beginnen op 17 augustus hebben we een invaller gevonden en dat is meester Jaap. Hij stelt zich voor op dit CNS Nieuws.

Tot zover even enkele belangrijke zaken van het afgelopen jaar op de CNS.

Aldert Dijk



OPRECHTE DANK

Zonder hulp en inzet van vele ouders, op welke manier dan ook, kunnen we geen school zijn zoals we dat zijn. Hulp bij verschillende feesten en gebeurtenissen, hulp bij vervoer, bij de luizencontrole, als ouderraadslid, als bestuurder of als lid van de medezeggenschapsraad, als verkeersouders of brigadier, als lid van de 'versiercommissie' kortom als betrokken ouder; Oprechte dank voor jullie inzet!! Mijn idee: zonder actieve en betrokken ouders geen school!

PENSIONERING HANS

We hebben op twee avonden met de helft van de ouders de musical van de kinderen van groep 8 mogen meemaken. Het waren twee prachtige avonden. Het was ook min of meer het einde van de actieve loopbaan van meester Hans. Woensdag, gisteren, hebben we als collega's met Hans nog even aandacht gegeven aan zijn laatste werkdagen op de CNS. Samen met Hans en zijn vrouw Hennie zijn we gaan "happen en trappen". Op 5 verschillende locaties (bij collega's thuis) waren meerdere collega's aanwezig die iets lekkers hadden voorbereid en aangeboden aan de fietsende Hans en Hennie met hun beide begeleiders. De 'happen en trappen' tocht eindigde op de CNS met het toetje en een drankje achteraf. Daar nog het aanbieden van een cadeau, een toespraakje en een gezellig samenzijn. Hans, dank je wel en het ga je goed.



PENSIOEN/AFSCHEID

Afgelopen week was het dan zover: Na 45 jaar voor de klas te hebben gestaan afscheid nemen van je werk. Eerst samen met de kinderen toewerken naar de musical en afscheidsavond. Gelukkig kon dit allemaal toch plaatsvinden na een periode van onzekerheid vanwege corona. De kinderen hebben twee keer de musical voor ouders opgevoerd, omdat we de limiet van 30 volwassenen niet mochten overschrijden. Ik heb deze avonden als heel goed ervaren.

Gistermiddag werden mijn vrouw Hennie en ik opgehaald door Aldert en Bertha. Er stond ons een verrassing te wachten. Enkele collega's hadden een "Happen en Trappen" georganiseerd. De tocht ging eerst naar Rouveen, waar we bij Mariska in de tuin werden ontvangen door een groep collega's. Een gezellig samenzijn. Daarna fietsten we naar het volgende adres: Rianne. Hier was een andere groep collega's aanwezig. Daarna terug naar Staphorst naar het huis van Paul waar nog weer andere collega's aanwezig waren, daarna werd het de tuin van Rina en tenslotte hadden alle collega's zich in school verzameld.



Overall waar we kwamen was Duitsland het thema. (ons favoriete fietsvakantieland) Heerlijk genoten van Duitse gerechten en drankjes en zelfs had een groep collega's zich in Dirndeljurk en Lederhose gestoken. Prachtig allemaal. We hebben er van genoten.



In school hebben we nog een hele tijd samen doorgebracht en heeft Aldert een toespraak gehouden. Daarna was het mijn beurt.



Ik heb de afgelopen dagen enorm genoten van al deze dingen: De inzet van ouders, van collega's, de fantastische sfeer enz. Ik kijk met blijdschap en in dankbaarheid terug op de werkzame jaren. Bijna nooit thuis hoeven blijven vanwege ziekte, een team collega's, waar je naast je dagelijkse bezigheden lief en leed mee kon delen en ik heb mij altijd gesteund gevoeld door mijn vrouw, zodat ik het allemaal vol kon houden.

Nu breekt een andere periode aan, waaraan we samen een andere invulling mogen gaan geven.

Mensen: BEDANKT!

Hans Grobbe

NIKÉ EN JANTSJE

In teamverband hebben we stilgestaan bij het vertrek van Niké (zie boven) en het vertrek van Jantsje. Jantsje was de invalster voor Elisa naast Gerjanne in groep 3. We hebben beide uitgezwaaid met een 'Ajuu, paraplu' met Staphorster Stipwerk en een passende bos bloemen of cadeaumannid.
Dank jullie beide.

Niké: succes met je opleiding.

Jantsje: het allerbeste gewenst in de laatste maanden van je zwangerschap en alles wat daarna komt.



EVEN VOORSTELLEN



Hallo allemaal,

Mijn naam is Jaap Rebergen. Volgend schooljaar mag ik op de maandag en dinsdag de leerkracht zijn van groep 3. Ik woon samen met mijn vrouw en onze drie kinderen in Zwolle. Onze kinderen zijn in de leeftijd van 3 – 7 jaar.

Ik heb in 2008 mijn pabo gehaald maar heb al die tijd in de gehandicaptenzorg gewerkt. Totdat ik in 2018 het onderwijs ben ingestapt. Sindsdien heb ik op verschillende scholen met verschillende groepen gewerkt. Zo heb ik een tijdje voor een VSO klas gestaan met kinderen in de leeftijd van 14 -18 jaar. Ook heb ik begin dit jaar voor een groep 6/7 in het speciaal onderwijs gestaan en momenteel ben ik leerkracht van groep 3 in het regulier onderwijs.

Mijn grootste hobby is voetballen. Ik voetbal zelf ook bij een vereniging dus train ik 1 avond in de week en heb elke zaterdagmiddag een voetbalwedstrijd. Daarnaast zaalvoetbal ik 1x per week.

Tot volgend schooljaar!

LEZEN IS REIZEN IN JE HOOFD

Beste ouder, verzorger,

“Lezen is reizen in je hoofd”, wordt weleens gezegd. En daar zijn wij het van harte mee eens. Dus stimuleer uw kind om deze zomervakantie al lezend “op reis te gaan”. Dat is niet alleen leuk, maar op die manier blijft het leesniveau op peil en wordt de beruchte zomervakantie-leesdip voorkomen.

Goede websites om zelf geschikte boeken op te zoeken zijn jeugdbibliotheek.nl, kinderboekenwinkel.nl en natuurlijk de boekwinkel. Maar het belangrijkste is om uw kind vooral zelf een boek te laten kiezen dat niet al te moeilijk is. Zo zorgt u voor een optimale leesmotivatie.

Twee andere tips zijn nog:

- De vakantiebieb -app; met deze app kunt u gedurende zomervakantie gratis e- kinderboeken lezen, ook als u nog geen lid bent van de bibliotheek. Op onlinebibliotheek.nl is de app vanaf 1 juli te downloaden.
- Tijdschriften: Lezen hoeft niet per se uit een boek te zijn. Lezen in tijdschriften en strips betekent net zo goed kilometers maken. Veel tijdschriften hebben in de zomermaanden bovendien dikke vakantieboeken met veel extra veel lees- en doe plezier.

Een fijne leesvakantie!

Remedial teacher,
Rina Hoxe-van Berkum



NAMENS HET BESTUUR

Hoe val je in slaap
Hoe begint je dag
Open je je ogen met een traan of met een lach
En kijk je om je heen
En zie je dan de zon
Of zoek je achter alles de schaduw op de grond
En leef je voor geluk
Of sterf je van verdriet
En voelt dat als een keuze
Of heb jij die keuze niet
Het maakt niet echt iets uit
Of dat de waarheid is of niet
Het is hoe jij het ziet

Weet je wat je hebt
Is de cirkel rond
Zie je wat er staat
Of mis je enkel wat er stond
Krijg je wat je wilt
Of zelfs meer dan wat je vroeg
Ben je tevreden met het minste
Of is het meeste niet genoeg
Raak je verwonderd van de sneeuw
Van het ruizen van de wind
Geniet je van de vogels
Van het lachen van een kind
Creëer je je geluk
Wat binnen in je zelf
Waar het eindigt en begint



Hoe mooi kan het leven zijn, het is maar hoe je kijkt Het is maar wat je droomt, hoe mooi is jouw werkelijkheid Jij bent net zo rijk, zo rijk als je je voelt, zo rijk als je je voelt

Marco Borsato



Wat een turbulent schooljaar hebben we achter de rug. Wat in augustus begon met goede voornemens, nieuwe doelen en wensen, stond vanaf half maart ineens stil. We begonnen voortvarend, nieuwe juffen die het team kwamen versterken, een extra groep. Plannen voor het 50-jarig jubileum van de school, besluiten tot een continurooster met ingang van schooljaar 2020-2021. En toen was het 16 maart... En moesten we ineens thuisonderwijs gaan geven. Voor de meesters en juffen op school een hele opgave, maar voor de ouders thuis net zo. Het Coronavirus gooide roet in het eten en plannen moesten gewijzigd worden. De schoolreisjes werden gecancelled, afscheid van groep 8 was nog nooit zo sober. Het 50-jarig jubileum wordt uitgesteld, jubileum van juf Dianne werd niet gevierd en ook het afscheid van meester Grobbe laat nog even op zich wachten.

Daarentegen werd het continurooster vervroegd ingevoerd, waar de kinderopvang nog niet op ingericht was. Keuzes en beslissingen moesten in korte tijd gemaakt en genomen worden, waarbij alles binnen de kaders van Corona bepaald moest worden. Dat is niet altijd makkelijk en helaas kan je daarbij niet aan ieders wensen voldoen.

Gelukkig kunnen we het schooljaar in ieder geval afsluiten met álle kinderen op school. En hopen we dat we volgend schooljaar weer een "normaal" jaar krijgen. En laten we dan met de woorden van Marco Borsato, met een positieve blik het mooie van elke dag zien. Of zoals het in de bijbel staat verwoord in Prediker 9:9 "Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven."

Het bestuur wenst iedereen dan ook een fijne vakantie!



Christelijk Nationale School

voor primair onderwijs

VACATURE BESTUURSLEDEN

Vind jij het ook belangrijk om betrokken te zijn bij de CNS? Vind jij de toekomst van je kind ook zo belangrijk? En heb je een open maar kritische houding, dan willen we graag met jou in contact komen!

Waarom?

In de loop van het nieuwe schooljaar nemen Nelië Huls en Marlon Bosman afscheid, nadat ze beide ruim 8 jaar in het bestuur hebben gezeten. Dit betekent dat we ruimte krijgen voor de rol van voorzitter en secretaris.

Wat doet het bestuur eigenlijk?

Het afgelopen jaar hebben wij gekozen voor een ander bestuursmodel. De directeur is nu formeel verantwoordelijk als uitvoerend bestuurder en wij hebben de rol gekregen van toezichhoudend bestuur.

Wat zijn de werkzaamheden waar wij ons o.a. mee bezighouden:

- Een keer per maand vergaderen;
- Vaststellen en evalueren van het Schoolplan
- Bewaken van een zorgvuldige en effectieve bedrijfsvoering in relatie tot onderwijsopbrengsten en –vernieuwing;

Herken jij jezelf in:

- Je bent meelevend lid van een kerk of gemeente en je onderschrijft de grondslag van de school;
- Je bent lid van de schoolvereniging;
- Je vindt het leuk en belangrijk om betrokken te zijn bij de school;
- Je hebt een open, maar toch ook kritische houding.

Wanneer je enthousiast bent over een bestuursfunctie of juist nog een aantal vragen hebt, neem dan contact op met één van de huidige bestuursleden.

Wie zijn wij alweer?

Voorzitter: Nelië Huls -> onderwijs@cnsstaphorst.nl

Secretaris: Marlon Bosman -> bestuur@cnsstaphorst.nl

Penningmeester: Johan Krol -> penningmeester@cnsstaphorst.nl

Overig bestuurslid: Jennita Troost -> participatie@cnsstaphorst.nl

Overig bestuurslid: Marjolijn Bakker -> personeel@cnsstaphorst.nl

Waarom zitten wij in het bestuur en wat moet je echt weten?

Nelie: Als bijna langstzittend bestuurslid voer ik altijd met plezier deze taak uit. Om nauw betrokken te zijn bij het onderwijs aan mijn kinderen vind ik waardevol. Ik kan hierdoor meedenken en beslissen over het onderwijs, heb zicht op het reilen en zeilen binnen de school en kan mij daarvoor actief inzetten. Ik kan mijn ervaring binnen het onderwijs nu ook inzetten op de school van mijn kinderen, dat vind ik erg leuk om te doen. Als bestuurslid zit ik in de eerste lijn en dat maakt dat ik ook echt invloed kan hebben. Niet alleen aan de wal staan maar daadwerkelijk het scheepje besturen en de koers uitzetten.

Johan: Als lid van het bestuur vind ik het belangrijk om de CNS te behouden als zelfstandige school, met een christelijke identiteit, waarbij we als bestuur het personeel faciliteren om kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden aan onze kinderen. Om een zelfstandige school te kunnen blijven, hebben we een goed functionerend bestuur nodig. Als bestuur werken we met een vaste jaaragenda, waarbij we 10 keer per schooljaar vergaderen, dus de tijdsbelasting is echt te overzien.

Marlon: Ik vind het belangrijk om als ouder een taak te hebben of betrokken te zijn bij de school van je kinderen. Meedenken over goed onderwijs, christelijke identiteit en het welzijn van de kinderen. De afgelopen 7 jaar met plezier als bestuurslid nauw betrokken geweest bij de school.

Jennita: Ik vind dat je als ouder de taak hebt om op de één of andere manier betrokken te zijn bij de school van je kind(eren). Ik vind overal wel wat van en daarom wil ik niet alleen maar kritiek vanaf de zijlijn leveren, maar hier ook actief in meedenken/ in bezig zijn. Het bestuur geeft mij deze mogelijkheid.

Marjolijn: Ik ben het 'jongste bestuurslid', dit is mijn 2e jaar. Ik sluit mij aan bij de woorden van Jennita: ik kan mijn mening nog wel eens klaar hebben, het bestuur biedt mij een uitgelezen kans om hier ook wat mee te doen. Mijn achtergrond als HR-adviseur kan ik hierin goed gebruiken. Dus schroom niet, maar ga het gesprek met één van ons aan voor meer informatie.

Persbericht VAKANTIEBIJBELCLUB 30-06-2020



Jongens en meiden van de basisschool, Wat hadden we jou graag ontmoet bij de Vakantiebijbelclub in Staphorst deze zomer om samen een DUIK te nemen en verfrist te worden door nieuwe bijbelverhalen, leuke liederen, spelletjes, knutsels en nog veel meer. Maar we zijn jou niet vergeten en wensen jou een hele fijne zomervakantie! Daarnaast delen we deze zomer wat leuke dingen op onze Facebookpagina en via de 3 kerken. Ondertussen worden er wel plannen gemaakt voor de herfst. Na de zomer hoor je hier meer over.

Contact: vbcestaphorst@gmail.com

Facebook: <https://www.facebook.com/vbcestaphorst>

De VBC wil kerkelijke en rand- en buitenkerkelijke kinderen en tieners (en hun ouders) in aanraking brengen met God en Jezus door het Evangelie te vertellen en door voor te leven wat ons met hulp van de Heilige Geest door de Bijbel is bekend geworden.

De VAKANTIEBIJBELCLUB in Staphorst bestaat al meer dan 30 jaar. De basis ligt bij de Bron en de Rank. Vanaf 1999 is er een interkerkelijke samenwerking geweest van diversen lokale kerken.

Verschillende activiteiten:

De VBC vindt plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de kinderen en tieners worden bevestigd in wie ze zijn; waar naar hen wordt gekeken met de ogen van Christus. Door het vertellen van een bijbelverhaal, het spelen van sketches, gesprekjes in kleine groepjes (Knabbel en Babbel) en door verschillende andere activiteiten als knutselen, (buiten)spelletjes en samen eten, worden kinderen en tieners door christenen op het spoor gezet van God en de Bijbel. Al deze onderdelen zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven.

Contact: vbcestaphorst@gmail.com/Marisca Kisteman: 06- 10 32 65 00

www.facebook.com/vbcestaphorst

https://drive.google.com/file/d/1un_N9IzdCEnVPHEDe2giMU36I500hU4r/view?usp=sharing

Hartelijke groeten,

Vakantie Bijbel Club - team Staphorst

Marisca Kisteman
Arianne Lagerburg

[Facebook](#)